

naargelang het dichtst bij het getal 750. En dan was het tijd om met de Dotcommers de beentjes te strekken, hetgeen tot in de vroege uurtjes werd gedaan.

Zondagmorgen: Sommigen onder ons met een houten kop, anderen met kleine oogjes, maar na het voederen der paarden en het ontbijt, werd er weer vertrokken voor een wandeling van een twaalftal km.

Ditmaal ging het richting Logbiarmé, La Vau, Ennal, Trois Fontaines en terug naar Mon-le-Soie.

Logbiarmé was volgens de lokale gids een typisch dorpje dat men moest gezien hebben.

Op deze laatste wandeling van de Trek 2004 konden wij kennismaken met de verschillende soorten paden en wegen die in de Ardennen voorhanden zijn. Zelfs paden aangelegd met dolomiet werden ons voorgeschoteld.

Na de wandeling was het tijd voor 'De laatste maaltijd van de driedaagse'. Op de afbeelding hieronder zie je hoe Olivier zich van zijn taak kwijt. Volgens Hans een zeer zeldzaam beeld dat moet gekoesterd worden.

Daarna was het weer inpakken en terug huiswaarts keren met een goed gevoel van "Ik heb het weer gehad".

VVR, op naar de achtste aflevering.

*Karel en Denise van Hippoclub Oost-West*



*Onderweg met prachtige natuuruitzichten, de stop aan het wel degelijk gevonden tof cafeetje, en Marc die het verschil eens wou uittesten tussen een percheron en een arabier.*



*Ontbijt, op weg en Olivier: het hierboven besproken beeld...*



*En het allermooiste: de verborgen talenten van Goedele, die de ijslanders van onze HVRM-medetrekruiters, voor eeuwig vastgelegd heeft op een waarlijk mooi aquarel.*