

Trek naar Trek & Trek

20 - 25 juli 2004

Dinsdag 20/07/2004

Eens Luik voorbij scheen de zon. Dat beloofde. Bij Christelle en Jean-Louis te Quarreux was onze eerste overnachting. Na de schitterende keuken met een illegaal geslacht varken, kregen we bezoek van nog andere ATR ruiters. Daarna werden de van en de camions weggebracht naar Mon-le-Soie. Maar eerst was Eric nog vrijwilliger om 12 scoutsmeisjes in de paardenvrachtwagen weg te brengen naar een boerderij. Om 24u zochten we onze slaapzak op.

Woensdag 21/07/2004

Volle zon. Ontbijt was af, ook verse koemelk! Om 10u15 vertrokken met Joëlle en Iris als gidsen. Tijdens een draf werden we verrast door een everzwijnmama met 7 jongen. De natuur was wondermooi, met veel klimmen en dalen. We zaten boven de sneeuw-grens, ... allez de boomtoppen en steile brandgangen. Gezellige picknick in het dorpje Deigné. In de namiddag moesten we een kleine omweg doen omwille van een omgevallen boom ;-). Aan de rivier naar links hé ;-). Verder nog mooie wegen. Om 18u zijn we op de JP Ranch in Aywaille toegekomen. De paarden hadden een goede weide en wij een toffe kamer. Het avondmaal was een zeer lekkere 'Ardeense' minestrone soep. Eerst moest je pistou, look, pijnboompitten, basilicum en olijfolie in je potje doen om hier dan de soep over te gieten en dan te bestrooien met parmezaanse kaas. Vanuit de eetplaats zagen we de paarden. Het was weer een gezellige avond in Amerikaanse western stijl en met mooie liedjes zoals 'Country Roads'.

Donderdag 22/07/2004

Vandaag richting Trois-Ponts. Het weer was weer goed. We hebben twee herten gezien. Varens hoger dan onze knie. Middagstop op een zeer gezellig terras te Hervée. Gelukkig veel riviertjes onderweg zodat de paardjes konden bijtanken. Ines heeft een berepoot (afdruk) gezien en Eric zelfs een slang (jaja, goed terras hoor!). Eric amuseert zich wel met de vier vrouwen. De namiddag was een zeer avontuurlijke onderneming. Ferme Bodson was onze overnachtingsplaats. De paarden stonden ver weg op een wei. Dat was vermoeiend na zo'n zware dag. Gelukkig was Jan er met de auto om ze te gaan voederen. Hij doet trouwens de intendance. Lekker gegeten buiten met mooi uitzicht op de weide met de 9 paarden van de Ferme zelf. Eentje had het zelfs zo warm dat die besloot om zichzelf te douchen in de waterbak.

Vrijdag 23/07/2004

Jan voerde ons weer met de auto naar de paarden om ze te gaan halen en dan zonder zadel terug richting de Ferme. Dat was leuk. Met volle teugen weer genoten van de wandeling. Het is precies of ik al in Canada ben. Om 14u30 aangekomen op de Trek. Het was een enorm prachtige 3-daagse. Bedankt Joëlle en Iris voor het gidsen en Jan bedankt voor de intendance. En Ines en Eric. Allemaal bedankt voor het goede gezelschap. Na inschrijving al een douchke genomen. En dan was Axl Peleman er al met zijn cameraploeg. Ines zong geweldig mee.

Trek

Toen we toekwamen had Philippe al het grootste gedeelte geïnstalleerd. En onze paarden waren heel gelukkig dat ze mekaar

weer zagen. Om 17u kwamen we samen om uit volle borst mee te zingen voor de TVopname. 'Country Roads' tot vervelens toe. 's Avonds was er een koud buffet. Het was lekker en verzorgd. Zaterdag na de briefing vertrokken we voor de zoektocht. Bieke was al vertrokken, maar moest terug, ze was haar baasje vergeten. Leuke middagstop. Om 16u terug. De meesten probeerden een dutje te doen. 20u, mmmmm... Speenvarken! En ook nog de prijsuitreiking van de zoektocht. Tot mijn grote verbazing was ik bij de top 3. De Dotcommers traden op en het was weer een daverende show. Dus wat later in ons bedje.

Zondag 25/07/2004

Ik zag veel kleine oogjes. En de lucht beloofde weer een mooie dag. Nog een voormiddagtrip met drinkstop in een tof cafeeke. Onderweg was er een endurance bezig. Vandaag was Jan onze gids. Onze 'leidster' was moe, waarschijnlijk van al ons gezaag deze week. Ruiters in alle richtingen. Om 14u waren we terug. Nogmaals een lekkere maaltijd. En dan stilletjes aan richting thuis. Bedankt Olivier, Kim, Hans, Elke, Jan, Iris en Bea voor de prachtige organisatie van de Trek. Nogmaals bedankt Joëlle voor de avontuurlijke ritten en de goeie babbel.

Sonja



Hydrotherapie voor honden
(zwemtherapie onder begeleiding van dierfysiotherapeute)

Osteopathie, acupressuur, kleurentherapie (paard/hond)

Mineralen/Aromatherapie
(stenen, kruiden, demeter etherische oliën)

Volpension mogelijk bij medische revalidatie en / of correctie van hond of paard.

Cursus:
- basismassage bij paard/hond
- paardrijden en tai chi (balans houding en zit correctie)

R.J. den Hamer-Risseeuw
Lageweg 1
4571 NA Axel
Tel: 0031(0)115-561554