

VVR



Trek 2004

Voor de 7de TREK gaan we weer eens richting Ardennen en precies in het hartje van deze prachtige streek.

Het paardencentrum van Mon-le-Soie te Vielsalm zal gedurende 3 dagen - 23-24-25 juli - het decor worden van onze jaarlijkse TREK. Het bestuur bezocht vorig jaar de Equirencontre (Waalse tegenhanger van de Trek) op deze locatie en heeft alzo een prachtig draaiboek klaar van hoe het wel en niet moet De infrastructuur van het centrum en de regio lenen zich perfect voor onze 'happening' zoals we die nu al 6 jaar kennen en... met stijgend succes. De ligging is ook ideaal om er in enkele dagen te paard naar

toe te trekken, van welke windrichting je ook komt. Tenslotte is dat de opzet van dit hele gebeuren. De wegen zijn ook toegankelijk voor de meners onder ons. Vorig jaar deden er bij de Franstalige vleugel een slordige 35 aanspanningen mee. Het is de ideale manier om eens met de koets de Ardeense hoogtes te trotseren.

Wie zijn route aan het uitstippelen is, moet wel weten dat het ONMOMGELIJK is vroeger dan de vrijdag aan te komen. Het domein is daarvoor niet ter onze beschikking en de organisatoren moeten anders nog vroeger komen. Anders kan het zijn dat je je tent en weide

terug mag verzetten omdat de plannen en verdeling maar donderdag namiddag worden gedaan. Wat de voertuigen betreft zal dat niet zo een groot probleem zijn. Er is een grote parking en daar kan je je wagen kwijt. Denk eraan dat er meerdere voertuigen komen zodat je niet alles blokkeert op de parking. Zoals je ziet op het inschrijvingsformulier is er weinig keuze dus makkelijker om in te schrijven. Er zijn dus GEEN boxen en GEEN slaapzaal. Heb je echter geen tent dan kan je dat melden en we zullen ons best doen om je te helpen. Bij veel inschrijvingen voor een slaaptent kunnen we daarvoor zorgen.



Briesland, een hoeve met melkvee en akkerbouw gelegen in één van de rustigste hoekjes van 't gezonde en vlakke Veurne-Ambacht. Je vindt er een omheinde zwem- en visvijver, ruime in- en outdoor speelgelegenheid, tafeltennis en -voetbal, gratis fietsen en gocarts, zandbak, terras met zitmeubelen enz. Op loopafstand van hoeve Briesland vind je hoeve Vijverhof: het leerrijke aspect van een actieve hoeve.

Fam. Roose-Trybou - Oudekapellesteenweg 19 - 8690 Alveringem
Tel. 058/28 81 09 - Fax 058/28 99 30 - www.briesland.be

VERHUURFORMULE

- geen ontbijt, geen avondmaal
- verwarming en electriciteit inbegrepen
- bed- en badlinnen niet inbegrepen - huur bedlinnen €5 p.p. - huur badlinnen €2 p.p.

APPARTEMENT EN VISSERSHUISJE:

Beide tot 6 personen €60 per dag
Eindschoonmaak €25

VAKANTIEHOEVE:

Kan volledig of gedeeltelijk gehuurd worden
Per persoon/nacht €15 (groepsprijs)
Eindschoonmaak €100 per complex
Toeslag 1 nacht: €10 p.p.

rekeningnummer 103-2223882-31 - BTWnummer BE674.208.594 - Prijzen geldig tot eind 2004

Programma:

Vrijdag 23 juli:

- 10u Aankomst deelnemers vanaf 10u
- 12.30u Pick-nick door u zelf mee te brengen, er zal wel drank voorzien zijn in de bar.
- 13u Briefing aan de bar.
- 14u Streekverkenning-wandeling van ong. 15 km
- 19u Voederen van de paarden
- 20u Avondmaal (breugelmaal met streekgerechten) + voorstelling van de groepen + gezellig samenzijn.

Zaterdag 24 juli:

- 8u Voederen van de paarden
- 8.30u Ontbijt
- 9u Briefing
- 10u Vertrek van de zoektocht wandeling op kaart. Ong. 30 km
- 12u tot 14u doorlopende pick-nick ten velde.
- 19u Voederen van de paarden
- 20u Avondmaal (varkensgebraad met groenten en aardappelen) + prijsuitreiking + optreden The Dotcommers

Zondag 25 juli:

- 8u Voederen van de paarden
- 8.30u Ontbijt
- 9u Briefing
- 10u Vertrek van de voormiddagstrip op kaart naar prachtige punten van de streek. Ong. 15 km
- 13u Aankomst ruiters en meners
- 14u Lunch (koude schotel)
- 16u Vertrek naar huis of ... Haal de stafkaarten (begin met 56 1/2...) maar al boven!

De TREK 2004... 'k zou het niet doen!

Binnen enkele weken is het weer zoverde 7de TREK komt eraan! Zeven is zo'n mythisch getal dat me altijd schrik heeft ingeboezemd. Denk maar aan de uitdrukkingen: 'de 7 vette en de 7 magere jaren' of 'op half zeven hangen'. Dus de VVR staat voor de bange-lijke taak om daar weer een succes van te maken. Onbegonnen werk dus, daar dit jaar geen A-team à la Jan Reeckmans en zijn prachtige ploeg voorhanden is... maar een overwerkte elektriker en een gestresseerde reklamejongen om de klus te klaren! Natuurlijk gaan ze zich laten bijstaan door een zootje ongeredden die het zeker helemaal zullen verknoeien. Dat belooft! Bovendien hebben ze ditmaal weer de Ardennen gekozen waar de natuur zo weinig aantrekkelijk is, altijd berg op en af, geen zand, lelijke dorpjes met onvriendelijke mensen, kabbelende riviertjes met zeer koud water... 'k voel het al... en als klap op de vuurpijl spreken ze daar Frans. Het eten is er echt niet te vreten en het lokale bier bezorgt je gegarandeerd een kater. Alleen al de site waar het georganiseerd wordt zeg! Eindeloos grote weiden waar onze paarden in verloren lopen. Geen boxen voorhanden... en daar het daar in juli 's nachts vriest - heb ik horen zeggen - moet je nog een wollen muts, 3 dekens en 4 wollen sokken meebrengen voor je paard! De enorme buffetten

waar we verondersteld worden van te eten zijn opgesteld in een overdekte ruitershal, inclusief een zandbak voor de kleintjes. De bar met zijn lauwe drankjes staat daar ook en de Dot Commers zijn er weer bij met hun begrafenisliedjes. Je zou voor minder thuisblijven.

Ondanks dat alles worden er weer zo'n honderd trekruiters verwacht die van alle windstreken toestromen. Sommigen van heel ver zelfs. Waar halen ze het uit! Als ze toekomen, waar ik voor vrees, moeten ze nog hun paddock en tentjes opstellen alvorens in die bovenvermelde ruitershal gevoerd te worden. De dag daarop doen ze dan een zogenaamde toeristische rally met vragen waarvoor je universiteitsstudies moet gedaan hebben, domme cadeautjes als prijs natuurlijk en 's avonds weer ongezelligheid troef. De 3de dag van hetzelfde laken een broek om dan eindelijk opgelucht naar huis te keren.

Raar volkje die trekruiters. Maar als er onder jullie zijn die toch per sé willen komen - ge hebt overal van die masochisten - moet ge bliksemvlug dat inschrijvingsformulier invullen en naar het secretaariaat faxen of opsturen

Auteur onbekend



AQHA - NCHA Professional Horseman

- Natural horsemanship
- Starting colts
- Retraining older horses
- Solving problem horses
- Safe trailer loading
- Clinics
- Lessons

☎ (+32) 0495/511125
www.bensegers.com