



worden we vroeg wakker, het donkerpaarse zeil trekt de warmte aan en het is er om acht uur 's morgens al heet. Het monotone geluid van een luchtballon klinkt boven onze hoofden, zodat ik toch maar eens een kijkje ga nemen bij onze twee paarden op de weide. Vijf minuten later gaat mijn hartslag pijlsnel de hoogte in als ik zie dat de luchtballon geland is aan de rand van het bos, vlakbij Remy en Kenzo, die met grote ogen naar het gestrande gele gevaarte staan te kijken. Wat een geluk dat die ballon geen twee uur later kwam landen, wanneer er meer dan honderd paarden op de weide zouden gestaan hebben. Op de Papenhoeve is iedereen ineens wakker en op; verontwaardigd, maar vooral ook opgelucht omdat er geen ongelukken gebeurd zijn door de nonchalante ballonvaarder. Trek 2003 is nu officieel begonnen, van bij het ochtendgloren komen ruiters en menners toe vanuit alle hoeken van het land. Het is al bakheet, de zon brandt en het kwik stijgt tot tropische temperaturen. Tijdens de lunch in de feesttent houden Olivier (de VVR-voorzitter), Jan en Gerda samen hun eerste briefing voor een aandachtig publiek. Daarna vertrekken ruiters en men-

ners voor een eerste rit doorheen de prachtige natuur van Gerhagen en omstreken. Prachtige boswegen, langs een open zandvlakte, door schaduwrijke dreven, al bij al valt de temperatuur nog mee en halverwege is er een welkome drinkstop. De wegbeschrijving is OK, met af en toe een avontuurlijk intermezzo, maar dat heeft natuurlijk zo zijn charmes. Na een twintigtal kilometer zijn we terug op de Papenhoeve, waar we nog een gezellige avond tegemoet gaan.

#### Paardenvrienden zoektocht

Zondag is er de jaarlijkse zoektocht van de Paardenvrienden, dus wordt er opnieuw in kleine groepjes en op kaart gereden. Alles is zo voortreffelijk georganiseerd dat Olivier vandaag ook kan meerijden. De route is bijna gemakkelijker te volgen dan gisteren, maar we moeten nu wel letters en bijbehorende vragen zien te vinden. De middagstop vindt plaats op het menterrein van de Kempische Aanspanning, liefhebbers van de menwedstrijd van Averbode welbekend. Voor de picknick als proef eerst nog te paard of met de koets over de grote brug, en daarna door het water... iedereen geniet van de verfrissingen, maar ook van de verse

soep die de kookploeg speciaal voor ons ter plaatse heeft gebracht. Na een zonovergoten middagpauze vertrekken alle groepen voor het tweede deel van de zoektocht. Wij houden na een klein half uurtje wel halt in de zogenaamde 'Lekdreef' van Averbode, waar alle ijsboerkes uit de buurt hun ijs verkopen. Dankzij de Paardenvrienden krijgen we de kans de prachtige private bossen van prins de Merode te doorkruisen, en na een kilometer of vijftientwintig komen alle ruiters en menners weer aan in Gerhagen. De originele 'douchetrein' doet goede zaken, want iedereen wil 's avonds natuurlijk proper en fris in de feesttent verschijnen. De BBQ verloopt op momenten nogal chaotisch, maar we kunnen niet anders dan de kookploeg bewonderen dat ze er telkens weer in slagen iedereen een heerlijk verse maaltijd voor te schotelen.

De Dotcommers laten even op zich wachten, dus is het na het eten tijd voor de voorstelling van de groepen: ATR, Turbo-ATR, HVRM, Klein-Brabant, de Schipdonkmenner, de Horse Creek Riders... honderdzestig deelnemers dat zijn natuurlijk heel wat groepen, met elk hun eigen trektochtanekdotes, als ze niet rechtstreeks met vervoer gekomen zijn althans.

De Dotcommers brengen naar aloude goede gewoonte véél ambiance en heel wat volk op de dansvloer, dus is na een geslaagde dag ook de avond een succes.

#### Mooie liedjes

Het leek wel alsof Trek 2003 voorbij vloog; met op dag drie opnieuw een prachtige wandeling voor ons in kaart gebracht. Nog altijd schitterend weer, de wegbeschrijving is weer piccobello en de drinkstop houden we in een eeuwenoude dreef, gewoonweg een ideale locatie. Koetsen en ruiters volgen verschillende routes en alles is weer tiptop in orde. Dit is een schoolvoorbeeld van



een succesvolle organisatie, op Trek 2003 valt er volgens mij helemaal niets aan te merken...

Op de Papenhoeve wacht er ons nog een lekkere koude schotel, én de prijsuitreiking van de zoektocht. De Hagelandse Vereniging voor Ruiters en Menners gaat met de eerste prijzen, zowel voor ruiters en menners (hoe kan het ook anders?), lopen. En dan begint iedereen stilaan op te kramen. De paarden kunnen nog even verpozen op de weides of in de boxen terwijl er afscheid wordt genomen, tenten afgebroken en jeeps ingeladen.

Het Trekteam zit voor het eerst dit weekend 'rustig' in de tent: veel werk en weinig rust beginnen hun tol te eisen. Tijd voor een eerste evaluatie, die niet anders dan positief kon zijn. Trek 2003 was een succes op alle vlakken: zowel qua regio, natuur, wandelingen, accommodatie en natuurlijk was er de onvergetelijke gezellige sfeer van paardenliefhebbers onder elkaar.

Bedankt Paardenvrienden Gerhagen en tot op Trek 2004!

Kim