

## Terugblik Trek 2002

Verslag over Trek 2002 zoals verschenen op website :  
<http://www.karelbe.yucom.be>

Uitzonderlijk wordt het verslag wat langer omdat de activiteit zich over drie dagen uitspreidde.



Trek 2002 is een initiatief van de VVR (Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme) Internet:

<http://www.ruitertoerisme.org>

De vijfde editie van de VVR bijeenkomst Trek 2002 vond plaats in Sijsele-West-Vlaanderen. Sijsele is een deelgemeente van het schilderachtige polderdorpje Damme. Wij waren te gast op de terreinen van de legerbasis Kwartier Sergeant Baron André Gilles de Pélichy.

Troepenkamer -->



Zoals ieder jaar was het ook nu niet anders, na het afspannen van de individuele stukken weide werd alles in gereedheid gebracht om zelf ook te kunnen overnachten.



<--Tenten

Ofwel werd de meegebrachte tent opgezet, ofwel werden de troepenkamers in orde gebracht.

### DAG 1

Elke rit werd voorafgegaan door een briefing gegeven door Marc Van Acker (dezelfde die op eigen initiatief de hele voorbereiding van de Trek 2002 had gepresteerd) in de sportzaal van de legerbasis.



De eerste dag kregen de koetsen en de ruiters een apart parcours om op dezelfde bestemming te komen, nl. herberg 't Pleintje in Donk.

De routebeschrijving was dubbel, enerzijds een getraceerde landkaart en anderzijds een beschrijving volgens het bolletje-pijl principe, zodat iedereen zonder moeite zijn weg kon vinden.



## Terugblik Trek 2002

Deze kennismakingsrit had een totale lengte van rond de twintig km hetgeen, voor de deelnemers die dezelfde dag te paard toegekomen waren, meer dan genoeg was.

Op de stopplaats was een touw voorzien om de paarden vast te maken terwijl de baasjes van de rustpauze gebruik maakten om hun dorst te lessen met een gratis drankje. (Gratis wil zeggen dat het in de inschrijving was ingecalculeerd)



Na de terugkeer, het voeren der paarden en het avondmaal, was er voor de geïnteresseerden een culturele uitstap voorzien. 37 meldden zich voor deze activiteit. Ik was één onder hen en ik kan zeggen dat ik Brugge al dikwijls heb bezocht, maar een uitstap in bijzijn van een professionele gids is toch wat anders.

### DAG 2

Heel wat meer volk aan de ontbijttafel. De Schipdonkmenners hadden zich met 9 koetsen toegevoegd aan de reeds aanwezige ruiters en menners(3).



Na ontbijt en briefing werd er langs schilderachtige paden gereden om de eerste stop te bereiken. Ruiters en menners volgden bijna dezelfde weg, op enkele uitzonderingen na zoals wanneer het te smal werd voor de koetsen.